

Leiderdorpers missen in hun dorp vooral een kern

LD. 30/8/2012

'Je bent klein, maar hebt alles'

DOOR AAD RIETVELD

LEIDERDORP - In Leiderdorp heb je het beste van twee werelden, zegt een vrouw die er net is komen wonen. „Het is een knus en gezellig dorp en je hebt de stad én het platteland op fietsafstand.” Alleen de kern, het hart van het dorp, dat kan ze niet vinden.

De gemeente had Leiderdorpers uitgenodigd om te komen meedenken over hoe het dorp er in 2025 uit moet zien. Zo'n 180 mensen meldden zich aan voor de bijeenkomst, maar er kwamen er gisteravond maar een stuk of veertig. En de meesten van hen zitten ook regelmatig bij raads- en commissievergaderingen op

de publieke tribune. Wethouder Kees Wassenaar, die de 'warming-up' voor de discussie doet, kent ze bijna allemaal bij naam en toenaam.

Ze zijn bijna allemaal tevreden, die Leiderdorpers die over de toekomst komen praten. Omdat Leiderdorp een dorp is, bij voorbeeld. Da's veel gezelliger dan een stad. Je leert sneller mensen kennen. En als je wat te klagen hebt, vind je bij de gemeente snel degene die je hebben moet. „'t Is net als in het onderwijs”, zegt een oud-onderwijzer. „De scholen worden groter en onpersoonlijker en daardoor voelen leerlingen zich er niet meer thuis en worden de prestaties minder. Dat is in een gemeente ook zo.”

En dus vinden de meesten natuurlijk dat Leiderdorp een dorp moet blijven. Een enkeling is het daar niet mee eens en zou graag zien dat de gemeente fuseerde met Leiden. „We zijn eigenlijk toch al een buitenwijk van Leiden, net als de Merenwijk.”

De overgrote meerderheid is het daar niet mee eens. Want een dorp kan zelf beslissen of er een zwembad moet komen en waar het groen moet komen en waar de huizen. Als wijk heb je die zeggenschap niet meer. „Dat is een hemelsbreed verschil. Dat er in Leiderdorp zoveel samenhang is, komt ook door het bestuur. Dat is in zekere zin de lijm van de gemeenschap, de samenbindende factor.”

Wensen hebben ze nog wel, de meepratere in Leiderdorp. Een echte kern, een plein met een kerk en een kroeg, dat zou mooi zijn. Een plek waar je een evenement kunt houden ook. „We weten hier niet eens waar we de kermis moeten neerzetten.” En wat meer jonge inwoners, om de dreigende vergrijzing tegen te gaan. „Huizen voor starters moeten we hebben. En meer voorzieningen voor jongeren.”

Maar ze hoeven niet alles. Een zwembad, ja, dat is een basisvoorziening. Maar dat de schouwburg in Leiden staat, vinden ze helemaal niet erg. „We hebben toch alles in de buurt. Je bent klein, maar je hebt alles: dat is juist het mooie.”

V
E
do
vd
ee
sch
pi
Al
ter
kri
me
ok
stu
ge
nie
ba
den
ter
we
me
inf
he