

Leiderdorp, 29 april 2010

“Lintjesregen” in de Dorpskerk

Opnieuw komen we in onze Dorpskerk samen voor een moment dat uniek is voor ons allemaal.

Ons land kent drie nationale gedenkdagen: Koninginnedag, 4 mei en 5 mei.

Deze dagen/ verschillen van elkaar, dat is duidelijk.

Maar de overeenkomsten tussen deze drie dagen zijn veel belangrijker: ze dragen bij aan ons besef van een gedeeld verleden en:

Ze appelleren aan onze gezamenlijke nationale identiteit.

Het besef van een gedeeld verleden, is in feite de belangrijkste bouwsteen voor het besef dat we ook een gezamenlijke toekomst hebben. Een toekomst waarbij we ons mede door het verleden kunnen laten inspireren en motiveren.

Soms is er twijfel over de bestendigheid van onze nationale gedenkdagen.

Hoe lang nog 4 mei?

Wat betekent Bevrijdingsdag?

Mijn antwoord voor alle drie dagen is een duidelijk: ja.

Het is en blijft zinvol!

In deze tijd van sterke individualisering en ook confrontatie tussen mensen is het in stand houden van nationale, samenbindende rituelen, er zelfs nog belangrijker op geworden.

Ik heb wel eens gezegd: als burgemeester krijg je deze dagen de sociale cohesie in de schoot geworpen.

Want er is nog een opvallend iets: In Nederland worden de nationale gedenkdagen grotendeels door de burgers zelf georganiseerd.

Koninginnedag is daar een voorbeeld van, ook in Leiderdorp.

Maar datzelfde geldt in de meeste gemeenten ook voor 4 mei en ook wel voor 5 mei.

Dan valt er overigens iets op: nationale gedenkdagen dragen bij aan de versterking van onze nationale identiteit, maar ze worden vooral op lokaal niveau gevierd en vorm gegeven.

De drie nationale dagen dragen bij aan een besef dat eigenlijk uit drie dimensies bestaat:

ik realiseer mij op deze dagen dat ik deel uit maak van een en dezelfde natie;

**ik realiseer mij dat ik deel uit maak van een lokale
gemeenschap, Leiderdorp en**

**ik realiseer mij dat overal in Nederland we op deze dagen
vieren en herdenken**

**Zo zijn we hier bijeen op de "vooravond" van
Koninginnedag, we noemen dat moment de "Lintjesregen"
(overigens weer zo'n heerlijke Nederlandse uitdrukking)**

**Eigenlijk vind ik dat de Lintjesregen, samen met de drie
nationale dagen behoren tot ons culturele erfgoed.**

**Op dit bijzondere moment zetten we als gemeenschap een
aantal medeburgers in het zonnetje.**

**Zoals ik al zei: wij organiseren onze nationale dagen op
lokaal niveau grotendeels zelf.**

**Natuurlijk neemt daarbij een aantal mensen het voortouw,
maar die mensen zijn er ook voor en bij allerlei activiteiten
elders in de samenleving, want ook hier geldt: zonder hen
kunnen we niet en zonder hen krijgt onze gemeenschap
geen vorm en daadwerkelijke invulling.**

Met list en bedrog...